

meer kunnen doen! Ik zal veel te ver weg zijn om me nog met jullie te bemoeien, je moet je maar zoo goed mogelijk in je lot zien te schikken. Maar ik moet vriendelijk tegen ze zijn» dacht Alice, «anders willen ze misschien niet gaan, waar ik heen wil! Laat me eens kijken: ik zal ze ieder Kerstmis een paar nieuwe laarzen geven».

En ze overlegde verder bij zich zelve, hoe ze het aan zou leggen. «Die moeten met den bode bezorgd worden», dacht ze «en hoe leuk zal het zijn, cadeautjes te sturen aan z'n eigen voeten! En wat zullen de adressen er komisch uitzien!

Den Weledelen Heer Rechtervoet van Alice,

Haardkleedje,

bij den Haard.

(met Alice's hartelijke groeten).

Och, och, wat een onzin praat ik toch!»

Op dat oogenblik stiet ze haar hoofd tegen het plafond van de zaal. Ze was dan nu ook meer dan negen voet hoog, en ze nam fluks het gouden sleuteltje en haastte zich daarmee naar de tuindeur.

Arme Alice  
gaan liggen  
den tuin te  
komen, wel,  
Ze ging zitten

«Je moest  
meid als jij,  
huilen! Hou  
Maar ze ging  
tranen stortte  
heen was, om  
vloer der zaal

Na een paar  
zacht getripp  
haar tranen o  
het witte kon  
met een paar  
en een waai  
aanstappen, t  
o, wat zal de  
zoo lang hel  
zoo wanhop  
wien ze om  
dicht bij haar  
stem: «Och,